



Een inspirerende, bezielende beleving:

Let your soul Breathe II



8 april nadert langzaam dichterbij.

Nog een kleine maand en dan gaan we **Let your soul Breathe II** ervaren. Na het prachtige event van 2015 is het waarheid geworden dat we er een vervolg aan geven. Wij zien er weer enorm naar uit en hopen deze dag samen met groep enthousiaste mensen in een volle Lambertuskerk in Raamsdonk te mogen beleven.

Want een beleving is het werkelijk en we gunnen het je om dit te ervaren.

Toen we in 2013 voor het eerst in aanraking kwamen met de muzikale beleving van de nieuwe stemming tijdens het eerste improvisatieconcert van Jan Vayne met deze nieuwe stemming – een ander geluid dat intense vibraties teweeg bracht; kregen we het gevoel dat we ook ervaren na een ademsessie: een vreugdevolle sensatie. En direct viel ons in – *hoe zou dit zijn als we het gaan combineren met het harmoniserend ademen?*

De stemming

Zo gezegd zo gedaan, september 2015 was de eerste uitvoering van Let your soul Breathe en nu op 8 april combineren we wederom het virtuoze spel van Jan Vayne op de unieke Divine9 Fazioli concertvleugel (de enige in de wereld met deze bijzondere stemming) en Breathfulness.



Iemand schreef ons het volgende: *ik heb het Divine9 concept onderzocht en nu pas begrijp ik waarom jullie dat event organiseren. Ik had het eerder nog niet door wat er zo speciaal was aan het Divine9 geluid. Ik heb Divine9 gegoogeld en kwam op de website en heb de uitleg aangehoord wat die stemming nu precies is en hoe het anders is dan de gewone stemming. En toen ik de voorbeelden hoorde kreeg ik ook meteen door hoe het je kan raken! Goh, daar zou ik ook wel op willen ademen! Ik hoop dat mensen erdoor geraakt worden en het Divine9 geluid gaan onderzoeken om te snappen dat het anders klinkt en ik hoop echt dat het op 8 april wederom een succes wordt. Een ongelooflijk mooie ervaring.*



De afstemming

Jan Vayne is na zijn eerste ervaring in 2015 ook helemaal overtuigd en enthousiast over deze bijzondere combinatie. Tijdens een van de vele ontmoetingen die we met hem hebben gehad als voorbereiding op deze dag vertelde hij ons: *het samenkomen van deze elementen geeft zoveel inspiratie dat ik helemaal in mijn element kan zijn! Door de combinatie van alle elementen is het heel bijzonder om deze setting te inspireren met piano improvisaties. Normaliter zijn 'luisteraars' stil en passief, maar doordat ze nu actief en bewust met de harmoniserende ademhaling bezig zijn lijkt het of de klanken op een andere manier ontvangen en ook weer teruggegeven worden waardoor er een krachtige energie, wisselwerking en afstemming ontstaat. Dan kost het geen moeite en ontstaat de flow vanzelf. Heel bijzonder!*

De locatie

Als we er met anderen over praten of mensen de flyer zien liggen van het event krijgen we nogal eens de reactie *waarom in een kerk?* Het event spreekt me wel heel erg aan, maar ik heb niets met een kerk. Vaak hebben we nog een bepaalde associatie met de kerk of ligt er misschien nog lading op van vroeger. Het woord kerk kan ook de associatie aanpassen, netjes gedragen of dogmatisch oproepen waardoor er dan vaak een tegenbeweging ontstaat en je er tegen gaat verzetten. Op zich niet vreemd want er heeft zich in het verleden heel wat afgespeeld in het instituut kerk, voornamelijk richting de vrouwelijke energie. De mannelijke energie voerde de boventoon en de vrouwelijke energie kreeg geen ruimte, straffen en belonen waren woorden die regelmatig uitgesproken werden. Deze energie heeft het gebouw voornamelijk gevuld en roept in deze tijd waarin mensen steeds wakkerder en bewuster worden weerstand op, waardoor veel mensen niet meer kunnen vinden wat ze werkelijk zoeken en verlangen, terwijl een kerk juist plek is om samen te komen en vaak gebouwd is op een krachtige plek waar energie samenkomt. Daarom de keuze voor deze plaats, opdat ook dit een versterkend element zal zijn op 8 april!



Het komt allemaal samen met Breathfulness op 8 april.

Het is moeilijk om deze belevenis volledig onder woorden te brengen, want het gaat zoveel verder dan woorden. Wil je het zelf ervaren, zorg dan dat je er op 8 april ook bij bent. Nogmaals, we gunnen het je!

Op www.letyoursoulbreathe.nl vind je alle informatie en het aanmeldingsformulier.

Let op: er zijn in totaal maar 60 tickets beschikbaar, dus VOL=VOL.

Een zonnige groet en wie weet tot ziens op 8 april!
Marco, Jacquélien, Jan Vayne en het team Breathfulnesscoaches!